

## Bloemlezing II

Posted At : October 23, 2011 10:38 AM | Posted By : Laurens

Related Categories: Varia, Verrukkelijk

Weer wat uitspraken van onze bijdehande kereltjes (gezien de leeftijden vooral Tristan):

Tristan en Julian hadden allebei een autootje. Tristan zei tegen Julian: 'Julian, you can have this one'. Wat lief, dacht ik, Julian mag ze allebei hebben van Tristan. Maar toen bleek de echte reden voor de vrijgevigheid. Tristan pakte de andere auto uit Julians handen en zei: 'And then I can have that one!'

Tristan is heel opmerkzaam, ik heb het al vaker gezegd. Toen we laatst vanuit de auto heel kort het logo van een slijterij zagen, zei Tristan: 'daar gaat papa bier kijken'. Ik ben inderdaad bij een andere vestiging van die keten eens met de jongens gaan kijken, want ze hebben daar heel veel (onbetaalbare) Belgische en Duitse biertjes maar dat was al maanden geleden.

En toen we in het tuincentrum waren zei hij bij Spaanse margrietten: 'die is ook op de creche', en dat klopt. En laatst bij het ontbijt verrastte hij ons door te zeggen: 'Today is Monday'.

Toen Tristan het er een keer niet mee eens was dat we naar huis gingen van de golfclub, gooide hij wat boekjes op de grond. Ik vroeg of hij soms een beetje boos was. Toen zei Tristan: 'Tristan was eigenlijk een beetje zielig'. Een echte man.

Ik kan er ook al eentje melden van Julian. Die is nog in de leeftijd dat hij altijd eerlijk is. Tristan was een keer aan het huilen en ik vroeg op strenge toon: 'Julian, heb jij Tristan geslagen?' 'Ja!', riep Julian en knikte enthousiast, trots dat hij het antwoord wist.

Karla zei 'I love you' tegen Tristan. Toen zei Tristan: 'Ik vind Julian lief en mama lief én papa lief!'

Tristan vraagt vrijwel constant 'papa?' of 'mama?' omdat hij dan iets wil vertellen of laten zien. De laatste tijd verwacht hij ons steeds en begint gewoon 'mama' tegen mij of 'papa' tegen Karla.

Laatst begon hij weer tegen Karla: 'papa?'. Karla had er een beetje genoeg van en zei 'Tristan, zeg het nou eens goed, ik ben mama, snap je dat?'

'Ja' zei Tristan, 'papa...?'

Laatst bij Tristan en Bronte kregen we custard als toetje, vanillevla zeg maar. Wij eten altijd vruchtenyoghurt maar nu hadden we ook custard gekocht, wat de jongens erg leuk vonden. Toen we in de auto zaten en Tristan iets aan het vertellen was, onderbrak hij plotseling zijn verhaal om te roepen: 'Kijk! Een gele auto, net als custard!'